

Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking met de in Sanderbout - Sittard gevestigde verenigingen en organisaties.

Bestuur/redactie: W. Coumans, H. Cuypers, J. Coumans. Secretariaat: Ericastraat 42, 6134 VX Sittard. Tel.: 046-4581678

E-mail: info@sanderbout.nl / www.sanderbout.nl. Bankrelatie: Rabobank Sittard-Geleen rek.no. 1476 62486.

Druk: Drukkerij Bakker te Merkelbeek.

DE VERSEERDERS

Het communiefeest is weer voorbij. De versiering van het kerkplein werd weer gewaardeerd en daar doen we het voor!

Nu zijn we benaderd voor het opfleuren van het inloophuis, de oude slagerij Meertens. Ook hier doen we weer graag aan mee. We gaan op zoek naar oude foto's van Sanderbout en maken er weer wat moois van.

Ook kunt U ons nog steeds benaderen voor jubilea zoals een 40-, 50 of 60 jarige bruiloft. We werken graag mee om dit feest voor U onvergetelijk te maken.

Wij wensen U een mooie zomer!

*Met vriendelijke groet
Stichting de Verseerders.*

JAARLIJKSE BIJDRAGE WIJKBLAD IN DE HERHALING

Soms zit het mee en soms zit het even tegen. Dat laatste was het geval toen wij op een paar weken geleden klaar stonden om de jaarlijkse bijdrage voor het wijkblad Sittard tussen de Rails bij u te komen ophalen. Regen, nog meer regen en 't bleef maar regenen. En dat wilden we onze hulptroepen niet aandoen. Want een paar uur door de stromende regen langs de deuren gaan, dat moet anders kunnen.

Vandaar dat we besloten hebben ons rondje door Sanderbout 2 weken uit te stellen.

Dit betekent dat wij op maandag 18 of dinsdag 19 juni een nieuwe poging doen om bij u langs

te komen. We vragen u om ons dan te steunen met een bedrag van € 4,00. Een hogere bijdrage is natuurlijk altijd welkom. We rekenen op u!

Het kan natuurlijk zo zijn dat u niet thuis bent als wij aanbellen. Wilt u in dat geval uw bijdrage in een envelop duwen en deze in de brievenbus duwen op Ericastraat 42.

Help door Uw jaarlijkse bijdrage het wijkblad ook op weg naar het 50-jarig bestaan in 2013 in stand te houden. Alvast hartelijk dank voor Uw onmisbare bijdrage.

De redactie.

Monuta Wauben

Uitvaartzorg en -verzekering



Monuta is een goede keuze, ongeacht waar u verzekerd bent.

Ons nieuw uitvaartcentrum

Henri Weltersstraat 17
Baandert-Sittard
Tel. 046 - 451 35 72
www.monuta.nl

Fotografie Ton Dirx

Voor de foto's met een persoonlijke tint

*Bij ons kunt u terecht voor al uw foto's, reportages,
lijsten, albums en natuurlijk voor pasfoto's*

Paardestraat 16
6131HC Sittard
046-4517727

nagelstudio

Diamond Nails

NAILSTYLING & TATTOO

Eggelstraat 15
6134 VT Sittard
T: 06-23790758



C1000 Huirne



Bremstraat 16 Sittard
046 - 451 36 57

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
van 8:00 tot 20:00

Café d'n Hook

Vestraat 44 • 6134 VJ Sittard
Tel.: 046-4525381 • Mob.: 06-27062754



Voor een gezellig avondje uit bij Paola en Karel

GARAGEVERKOOP SANDERBOUT 12 AUGUSTUS 2012

Ieder die zich nog wil opgeven voor de garage verkoop kan zich melden bij Jessie Cuijpers, Resedastraat 15 046-4522070 of via of via miriam.vaasen@home.nl

*Namens het St. Maarten comitee Sanderbout,
Miriam Vaassen*



Telefoon van Deken W. v. Rens is 4512275
b.g.g. 06- 15198662 Gironummer 1162304
t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Gemma Sittard

ZATERDAG 16 JUNI 19.00 UUR

Oveleden ouders Arts-Krekels-Roeters
Dhr. Demarteau

ZATERDAG 23 JUNI 19.00 UUR

Jaardienst overleden ouders Pustjens-Linden
Jaardienst Zef Engeman

ZATERDAG 30 JUNI 19.00 UUR

ZATERDAG 7 JULI 19.00 UUR

OP VRIJDAG 7 DECEMBER 2012

wordt in onze kerk door Mgr.de Jong
het H. Vormsel toegediend

Voor het opgeven van diensten en H, Missen kunt U terecht bij Mevr. Bons Stationsplein 16-8 tel. 4512729 of in de brievenbus van de pastorie. Koster Dhr.W. Bucheim Korenbloemstraat 10A telefoon 046-4521820 Contactadres met betrekking H. Doopsels : diaken B. ter Haar telefoon 4513381

Het kerkbestuur.

IN DIENST VAN DE HEER: EEN TOPFUNCTIE??



Afgelopen zaterdag na Pinksteren werd door onze Bisschop 4 mannen tot priester gewijd. Ik heb al mensen horen zeggen: veel te weinig, anderen zeiden: weten ze wel waar ze aan beginnen? Sommige werden er stil van.... Een paar dagen later viert Father Frans Meulemans in de Grote Kerk zijn 40-jarig priesterschap, precies op die plek waar hij 40 jaar geleden werd gewijd en van waaruit hij zijn werk aan de Kerk begon. Zal hij ook een balans opmaken? En heeft hij wat bereikt? En gaan die jonge priesters ook met enthousiasme beginnen? Er staan te veel kerkgebouwen, sommigen staan al leeg, en er zijn veel te weinig priesters, en de gelovigen komen niet meer in grote getale, en uit pure armoede moeten we kerken gaan sluiten. Nou, een leuk scenario kun je dat niet noemen!!

Kent U de beroemde profeet Ezechiël? In de H. Schrift vinden we zijn denkwerk en verkondiging samengevat in het boek Ezechiël, naar hem dus genoemd. Hij heeft in zijn boek een lange beschouwing gegeven over het volk Israël in zijn tijd, bij hem gaat het over de tijd van de ballingschap naar Babylonië, dat was ongeveer 550 jaar voor Christus. Jezus Christus heeft als gelovige Jood ook dit boek gelezen. Daarin schrijft Ezechiël dat het volk het zelf schuld was van de catastrofe van afdwaling: ze hadden niet naar hun God en Heer geluisterd! Ze deden niets meer aan hun geloof, gingen niet naar de tempel of synagoge enz. Hij vergelijkt dan het Volk Gods met de top van een mooie en machtige ceder. Een juweel van een boom in zo'n ruw woestijnachtig gebied. En dat machtige en mooie volk van Israël werd als de top van een ceder afgerukt door de arend, zo zien we in zijn boek beschreven, vervolgens werd door andere arenden alles kaalgeplukt ondanks de hele goede grond waarop die machtige ceder stond en toch verviel het tot een grote woestijn. Ezechiël ziet in dit verhaal duidelijk de geschiedenis van het volk Israël dat zich van God afkeerde: ze stond op uitstekende grond, maar hun daden waren goddeloos en daarmee hadden zij zich overgeleverd aan de afgoden, alles zou verdorren, ze zouden reddeloos ten onder gaan.... Maar dan lezen we dat het verhaal van Ezechiël (Ezechiël 17,22-24) nog niet af is. Leest U maar mee: Dit zegt de Heer, "dan zal ikzelf van de top van de hoge ceder (die dus al gekortwiek was) een twijgje nemen en dat in de grond zetten..." God grijpt in, grijpt persoonlijk in, zegt ons heel duidelijk Ezechiël. En door dit ingrijpen gaat het nu een heel andere kant op, niet de kant op van verdorring, maar van hoop en perspectief. Door Gods eigen toedoen zal Israël weer nieuwe hoop krijgen, een nieuwe toekomst! Mooi zijn dan ook de laatste regels van deze gedeelte uit het boek Ezechiël: alle vogels, van welk pluimage dan ook, kunnen zich weer in die oude prachtige ceder vestigen en alle andere bomen (alle andere volkeren wordt daarmee bedoeld) zullen dan erkennen dat ik de Heer deze boom heb laten verdorren, en later weer deze dorre boom tot nieuw leven heb gebracht. Als je dit leest en herleest, dan ontdek je dat dit helemaal voor onze tijd geschreven zou kunnen zijn. De parabel met die dorre en later weer bloeiende ceder spreekt boekdelen!

Een andere specialist op het gebied van parabels is de evangelist Marcus, die ons twee bekende parabels voorhoudt (Marcus 4, 26-34). Jezus zelf heeft die parabels waarschijnlijk niet zo achter mekaar uitgesproken, maar Marcus plaatst ze beide achter elkaar. Het eerst is de parabel van de man die als maar doorwerkt op de akker, zich daarbij goed bewust is dat de groeikracht niet van hem afkomt, niet van hem afhankelijk is enz, maar beseft wel hoe hard je ook werkt, het is enkel Gods Kracht. Jouw taak is het om die ene akker te bewerken niet je een oordeel aanmatigen zo van: dat is me te weinig rendement of als ik er zoveel tijd en leven van mezelf insteek, moet ik op zijn minst zoveel aan rendement terugkrijgen, niets van dit alles, de priester die meent te moeten onderhandelen met O.L. Heer, met de Kerk, voelt de diepere waarden van deze parabels niet aan..... bezaai het land dat ik je toevertrouw..... en alle vruchtbare resultaten, weinig of veel groeikracht, schrijf dat toe aan de Heer van alle groeikracht..... en je mag pas de sikkel erin slaan als de tijd van de oogst gekomen is en dat moment bepaalt de Heer van de Oogst. Bezaai het land dat ik je toevertrouw..... Je moet niet zelf een akker zoeken, je moet van Zijn Kerk geen makelaarskantoor of arbeidsbureau maken, waar je stukjes grond kunt uitzoeken die jou bevallen of waar je een kerkelijk baantje zoekt die jou bevalt ... Niet het toeval, maar de voorzienigheid, zo gaat het met het Rijk

Escura Apotheek Dr. van Kempen

BIEDT U:

- gratis bezorging aan huis
- vakkundig advies over uw zelfzorgmedicatie
- informatieve folders over gezondheid
- de unieke website:
Patiënten Informatie & Lifestyle (PIL)
- cosmeticaproducten

OPENINGSTIJDEN:

Escura Apotheek Dr. van Kempen:
Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 18.00 uur

Uitdeelpost Sanderbout:
Maandag t/m vrijdag: 16.00 - 17.30 uur

Escura Apotheek Dr. van Kempen

Voorstad 10, 6131 CR Sittard, Tel: 046 - 451 27 96,
www.apotheekvankempen.nl

Uitdeelpost Sanderbout

Anemoonstraat 6, 6134 TH Sittard

ESCURA
Apotheek

Escura Apotheek zorgt ervoor.

Elektro J. Verheesen

Elektro
Technisch
Installatiebedrijf
Utiliteitsbouw

J
V

Voor al uw licht, kracht,
nieuwbouw,renovatie
en verbouwingen

Crerarstraat 9 Sittard
Kantoor 046-4009200
Privé/fax 046-4510809

Veestraat 2a Sittard
Werkplaats 046-4007080
Mobiel 06-53745652

L
HOUBEN



Dé rijkschool voor uw:

- * autorijbewijs;
- * motorrijbewijs;
- * bromfietsrijbewijs;
- * aanhangwagenrijbewijs.

**Ook voor
uw theorielessen.**

Voor acties en info www.rijkschoolhouben.nl
tel. 06-41227088

Rijschool Houben

Bernhardstraat 11 6151 AW Munstergeleen



GIJSEN OPTIEK

Brandstraat 6 Sittard T 046 4513058 www.gijsoptiek.nl



A.B. Zorgverlening

Voor al uw zorg
Veestraat 123
6134 VG Sittard
06-29242365
a.beckers@live.nl
KvK 50631403

- Functie via PGB
- Particulier zorgverlener
- Huishoudelijke ondersteuning
- Persoonlijke verzorging
- Begeleiding
- Terminale zorg
- Avond- en nachtverzorging

Gods! Altijd anders als anderen voerspeld hebben.

Moet ik zo werken in Zijn kerk? De kans dat ik de hele tijd werk in die kerk zonder grote resultaten te kunnen boeken, is inderdaad groot. Zal ik dan de sfeer van "resultaten boeken" moeten missen?? Ja, maar moet je eens kijken hoe dat kleine zaadje zo immens groot kan worden? Zo luidt immers de betekenis van de tweede parabel over het kleine mosterdzaadje. Het is het allerkleinst en het groeit uit tot het grootste van alle heesters. Zo gaat het ook met het rijk Gods..... heb geduld en wacht af, heb vertrouwen..... Mensen, ook priesters, kunnen soms zo weinig geduld hebben. Geduld en vertrouwen zijn de hoofdpilaren van het sacrament van Gods liefde. God heeft geduld met ons, met zijn priesters, met zijn gelovigen. Hij zegt het vertrouwen nooit op. Ook al is de zaak bij ons verdord..... Hij laat er nieuwe groei in komen. En wees daarbij als priester, als religieuze, als gelovige de gezondene Gods die weet en gelooft dat het geheim van de groeikracht niet van jou vandaan komt. Het zou dan arrogantie ten top zijn, zoals die top in de ceder, die zichzelf verwijderd van die machtige ceder door zich af te geven met hen die niet van die ene boom willen zijn. Zaken die verdorring veroorzaken zoals hoogmoed, arrogantie, beter weten, jezelf hoogachten en gezag minachten, zijn allemaal zaken die je van Gods Volk doen vervreemden, van de Heer zelf. Daarom zegt de apostel Paulus, als het eens mis loopt, weet dat je de weg naar hem altijd kunt terugvinden. De woorden van Paulus zijn als een riem onder ons hart: Houd goede moed!! Hem liefhebben, hetzij thuis hetzij in den vreemde, dat is onze enige eerezucht!! (2 Korintiërs 5,6-10). Dat is de enige eerezucht die ik de jonge priesters, u en mezelf toewens, alle andere "eerezucht" zullen toppen doen sneuvelen in de Kerk van Jezus Christus, zullen jou en mij doen vervreemden van de Kerk van Christus.

Ook Paulus komt tot de overtuiging dat het erop aankomt om altijd moed te houden en te volharden, en altijd met groot geduld werkzaam zijn, vooral onopvallend en volstrekt niet op de voorgrond tredend: dat is de weg is waarvoor wij Christus kunnen verkondigen. Ik wens de pasgewijde priesters, de jubilaris Father Meulemans, mijn collega's, U en mezelf, de vreugde van dit blijde priesterschap van harte toe.

Een mooie vakantie en vooral een mooie rustperiode voor u allen!

Deken Wilbert van Rens.



MUZIEKCORPS ST. BARBARA

**Groot succes Jubileumconcert
"Limburg is Top".**

Op zondag 3 juni was het dan zo ver. We mogen wel zeggen dat dit jubileumconcert de grootste activiteit is van ons jubileumjaar en misschien wel uit ons 60 jarig bestaan. Het publiek was massaal (meer dan 200 mensen) op deze bijzondere entertainmentmiddag afgekomen en er was dan ook geen stoel meer vrij. We hadden gekozen voor het thema "Limburg is Top".

Bij binnenkomst werden onze gasten getraakteerd op een kop koffie met een lekker stuk vlaai. Om 14.30 uur ging de zaal open en stroomden de mensen naar binnen en wer-



den op deze middag muzikaal meegenomen door Limburg. Door muziek van de fanfare, het Mannenkoor Si-tard, zang van Theo Hanssen en de drumband werden diverse bekende Limburgse liedjes ten gehore gebracht. Door het aanwezige publiek te trakteren op brood met kaas, hoofdkas of ham werd niet alleen muzikaal de Limburgse sfeer binnengehaald maar ook de andere zintuigen op Limburgse wijze geprikkeld. Na de pauze was er nog een muzikale verrassing in de vorm van de bekende Limburgse groep "Kartoesj" die samen met de fanfare en het mannenkoor Si-tard de zaal op de kop deden zetten. Het gehele concert werd op professionele aan elkaar gepraat door Theo Hanssen. Na afloop konden alle aanwezige mensen ook nog eens gebruik maken van een Koud buffet met Limburgs zuurvlees. De organisatie en alle medewerkers kijken dan ook met groot plezier en trots terug op deze geweldige middag en de reacties van het aanwezige publiek was dan ook voor iedereen de grootste beloning. Muziekcors St. Barbara wil nogmaals de artiesten en alle mensen die hun



steentje hebben bijgedragen aan dit prachtige jubileumconcert bedanken voor hun medewerking want van zo'n prachtige en geslaagde middag konden we alleen maar dromen en door jullie inzet is het mogelijk geworden.

Wat iedereen merkt is dat de zon steeds hoger in de lucht staat als teken dat de zomer en de vakanties eraan zitten te komen. Op zondag 1 juli sluit Muziekcors traditioneel het seizoen af met een barbecue waarna de muzikanten gaan genieten van hun wel verdiende vakantie.

Voor ons verdere programma kun je kijken op onze jubileumsite www.sintbarbara.nl.

Tot slot wensen we iedereen een prettige vakantie toe.

*Muzikale groeten,
Muziekcors St. Barbara*



VOETBAL



VANUIT DE SPITS

De zomerstop is aangebroken, alle spelers, trainers, leiders, vrijwilligers en supporters, mogen nu gaan genieten van een hopelijk mooie zomer. Het afgelopen seizoen



kende vele ups en downs, maar met z'n allen zullen wij trachten het nieuwe seizoen op een positieve manier in te vullen. Het huidige seizoen hebben wij weer op een prachtige manier afgesloten tijdens de afsluitdag op 19 mei jl. De kinderen hebben zich kostelijk vermaakt tijdens de spellenmiddag en konden daarna genieten van een heerlijke barbecue.

Tevens begon om 17.00 uur de wedstrijd Sanderbout A1 - Hopel A1, waarin ons elftal kampioen kon worden. Een gelijk spel was uiteindelijk voldoende, maar onze jongens wilden winnen, en dat gebeurde dan ook. Na de wedstrijd was er dan ook reden tot vreugde, en werd door de spelers hun leider Paul Lodde onder de douche gezet. De polonaise werd daarna ingezet, en met het liedje "waar is het feestje, hier is het feestje" zat de stemming er echt goed in. De D1-jeugd die al enkele weken eerder kampioen waren geworden, werden in de loop van de avond nog eens extra in het zonnetje gezet, en ontvingen allen

een T-shirt met het kampioenschap erop geprint. Uiteraard waren deze T-shirts daarna ook voor hun leiders Anuar en Brian, een terechte beloning na een prachtig seizoen. Hierna was het de beurt aan de A1 kampioenen, en ook over hen werd de loftrumpet gestoken. Ook zij ontvingen allen een T-shirt, en uiteraard ook hun leiders Paul en Hub en hun assistent scheidsrechter Thei.

De uiteindelijke conclusie is dat we enorm trots mogen zijn op onze jeugdafdeling, 2 kampioenselftallen, onze complimenten. Hierna was het weer verder feesten, met een drankje en een heerlijke barbecue, muziek van DJ Mario, tot in de kleine uurtjes.

Een week eerder hielden we in de Barbarazaal een Soulparty. Achteraf zijn we tevreden over deze avond. De muziek met Soulman Erik Khoe was prima, de opkomst goed, en de sfeer uitstekend. Tevens werd er een Powerpoint presentatie gegeven, wat leuk in elkaar was gezet door onze penningmeester Tim, waarvoor onze dank. Uiteraard danken wij ook de adverteerders van deze presentatie, zonder hun steun was dit niet mogelijk geweest.

Wij danken dan ook iedereen, die op welke manier dan ook het afgelopen seizoen zich verdienstelijk, dan wel zich hebben ingezet, voor onze vereniging!!!
Tevens zijn we nog altijd op zoek naar spelers, leiders, vrijwilligers en andere die op welke wijze dan ook onze vereniging op een positieve manier kunnen versterken!!!!



Verschijsningsschema 2012

Hieronder treft u een overzicht aan van de verschijningsdata van Sittard Tussen de Rails voor de periode januari tot en met december 2012. U wordt verzocht om kopij en/of een advertentie tijdig (voor de vermelde datum) aan te leveren. Kopij bij voorkeur aanleveren per e-mail info@sanderbout.nl of anders bij het secretariaat Bloemenweg 16. Indien u foto's aanlevert per e-mail dan graag in jpeg-formaat en met een resolutie van tenminste 300 dpi. Advertenties kunt u inleveren tegen gelijktijdige betaling op Ericastraat 42.

KOPIJ INLEVEREN VOOR

30	juni	2012
18	augustus	2012
15	september	2012
13	oktober	2012
10	november	2012
8	december	2012

VERSCIJNINGSDATUM

13	juli	2012
31	augustus	2012
28	september	2012
26	oktober	2012
23	november	2012
21	december	2012

LET OP!: Kopij die niet tijdig bij de redactie wordt ingediend wordt niet geplaatst.
Ook kopij die rechtstreeks aan de drukkerij wordt gezonden, wordt niet geplaatst.

Tot slot wensen wij u allen een geweldige vakantie toe, en ongetwijfeld zullen wij ons weer zien op onze accommodatie.

Voor meer info, ook wanneer de voorbereidingen beginnen van het nieuwe seizoen, zie onze website: www.vvsanderbout.nl



Nationale Vereniging

DE ZONNEBLOEM

ZONNEBLOEM SANDERBOUT

Beste Mensen,
Donderdagmiddag 21 juni 2012 is kienen. Dus niet op 14 juni 2012. Het kienen vindt plaats in Café d'n Hook en begint om 13.30 uur.
Iedereen is van harte welkom ook als u geen lid van de zonnebloem bent. Komt u gewoon eens kijken bij ons.
Wilt u ook eens kijken op onze vernieuwde Website sanderbout.zonnebloem.nl (zonder www er voor).

*Vriendelijke groet,
de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Sanderbout*



Beste leden,

Ons programma voor de maand juli is als volgt.

Kienavond

Dinsdag 17 juli is er weer kienen georganiseerd door de Kavovrouwenbond in de Barbarazaal. De zaal gaat open om 18.15 uur. Deze avond is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor niet-leden. Mannen zijn natuurlijk ook van harte welkom. We hopen op een goede opkomst, want onze vereniging kan ook uw steun goed gebruiken.

Alle zieken wensen we van harte beterschap en sterkte toe, en alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

Het bestuur.

KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 30 JUNI 2012
VERSCIJNINGSDATUM 13 JULI 2012
OPHALEN OUD-PAPIER 22 JUNI 2012



ParaMedisch Centrum
Sittard Zuid



ParaMedisch KinderCentrum
Sittard Zuid

Veestraat 28, 6134 VJ Sittard, 046-4007707

Wilt u op een leuke manier aan uw gezondheid werken?
Lekker verantwoord bewegen bij u in de buurt?

's Avonds of zaterdagochtend en in een kleine groep onder begeleiding.
Dat kan, voor € 25,- per maand kunt u twee keer per week komen.

Aanbieding:

Nu de eerste 2 maanden gratis bij een halfjaar-abonnement.

Deze aanbieding is geldig tot 31 mei 2012.

www.paramedischcentrumsittard.nl

TE KOOP

Boterbloemstraat 17

Mooie geheel gerenoveerde woning met kelder en mooi aangelegde voor en achtertuin.
Keuken voorzien van alle apparatuur.
Gehele woning voorzien van dubbel glas.

Vraagprijs € 135.000 kk.

Voor verdere informatie :
Koophuis makelaars Tel : 046-4007002



De Voorzorg
UITVAARTVERZEKERING

Het betaalbare alternatief voor uw uitvaartkosten. Lage premies en kinderen gratis meeverzekerd.
Nu ook met groepopolis

Secretariaat Marisstraat 23 • 6165 AP Geleen
Tel. 046 - 474 41 65 (ook 's avonds)
www.devoorzorg.nl • info@devoorzorg.nl



Formido
deco bouwmarkt

**De voordelige
bouwmarkt in de buurt**

Rijksweg Zuid 208a 6134 AG Sittard 046-4523500



zo mensen zo wonen

ZO Wonen beheert en verhuurt zo'n 14.000 woningen in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen, Onderbanken, Brunssum en Echt-Susteren. Wij streven ernaar om een zo goed mogelijke woon- en leefsituatie te creëren passend bij uw persoonlijke woonwensen.

Luxemburgstraat 30 Sittard Postbus 13 6130 AA Sittard
T 0800 - 8020 E info@zowonen.com

www.zowonen.com

zowonen 